



Hebt u een PGB? Informeer naar de mogelijkheden

CREATIEF COACHEN

Deze vorm van coaching is een kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen, jongeren en eventueel hun ouders met een hulpvraag. Het is laagdrempelig en kan ook ingezet worden in een voor- of na-traject van kindtherapie. Tijdens creatief coachen kijken we eerst samen naar de hulpvraag en bepalen we of het kind vervolgens alleen komt, met zijn ouder of in een afwisseling.

Kinderen zitten vaak vol in hun hoofd, ze vinden het lastig om te praten omdat ze nog jong zijn en puur. Daarom is deze vorm van coachen heel geschikt voor deze doelgroep. Creativiteit helpt kinderen om zich te uiten, dingen te verwerken en nieuw gedrag aan te leren. D.m.v. verschillende creatieve werkvormen en materialen kunnen kinderen leren contact te maken met hun gevoel. Samen gaan we kijken hoe we de verhalen die in het hoofd worden gemaakt kunnen omzetten in beelden.

Mijn jarenlange ervaring als kinderyoga docent zal het kind helpen om meer verbinding te maken met zijn eigen kwaliteiten en wijsheid. Op spelende en creatieve wijze help ik het kind contact te maken met de stille ruimte in zichzelf, daar waar het kind zich weer volledig vrij mag voelen. Van hieruit kan het kind zelf de regie leren nemen en keuzes maken om te groeien en zijn mooiste leven te leven.

Zit jouw kind niet lekker in zijn vel door welke omstandigheid dan ook? En vinden jullie het fijn om creatief bezig te zijn? Dan kijk ik ernaar uit om jou en je kind te ontmoeten.

Kosten

€ 75 inclusief materialen
voor een sessie van 60 minuten

Voor informatie of aanmelding:

Joyce Tromp
M. 06-30367153
Joyce@hetlevensatelier.nl

Het Levensatelier
Burg. Wijnenstraat 9
5721 AG Asten
tel: 0493 670251
info@hetlevensatelier.nl,
www.hetlevensatelier.nl

